



HET MIRAKEL VAN DE SLUIS

Kom zelf je pannenkoek bakken

Kom je ook naar het **Mirakels dagprogramma**
Gouderaksedijk, Gouda

op zaterdag **27 april 2013?**

Tussen **11.00-16.00** uur is er van alles te beleven rondom de **Stolwijkerschutsluis**. Historische schepen uit de Goudse Museumhaven liggen die dag in de havenkom en er zijn allerlei activiteiten, voor jong en oud, voor ieder wat wils. Bekijk de **aanvangstijden** zodat je zeker weet dat je mee kan doen!

Vers gerookte vis

Diverse drankjes

Schepijs van **IJscoman Nico**

Zoete en hartige taartjes in alle soorten en maten voor iedereen, door **Suiker&Bloem**; Taartjes maken blij!

Goudkistje XL!

Kijk voor meer informatie op www.koudestart.nl



Aanvangstijden

Poppenkast Jan Klaassen en Katrijn en Het Mirakel van de Sluis.	11.30/12.30/13.30/14.30 u. Voor kinderen tot 6 jaar.
Ben jij geschikt als sluiswachter ? Kom sluisen schutten, bootjes bouwen, letters seinen, bruggen bouwen, vletjagen en nog veel meer om je Sluiswachtersdiploma te halen! (het kan zijn dat je een nat pak haalt, dus neem extra kleren mee).	Tussen 12.00 en 16.00 u. Voor kinderen van 6-12 jaar.
Workshop Zingen en Swingen in GoudkistjeXL met Eva van Zingding.	Om 11.00 u. kinderen van 10-12 jaar. 12.30 u. 7-9 jaar. 14.00 u. 5-6 jaar.
Uit de verhaalkoffer het sprookje 'De Kikkerkoning' door Wijsneus Verteltheater .	Om 15.00 u. voor kinderen van 4-9 jaar.
Wandeling 'De tijd van Arie Perkouwer' (ca. 45 min).	12.00/13.00/13.30/14.00/14.45 u.
Wandeling 'Stolwijkersluis en biologische poldertuin' (ca.90 min) Tuininteresse? Dan kan het uitlopen.	11.00/15.15 u.
Doorlopend	Verzamelen bij de bushalte
Veerdienst vanaf Molen het Slot, €0,20 per (over)tocht en varen in de polder	
Het 'leugenbankje': haal herinneringen op met Rinus Anker en beleef de tijd van zijn vader, sluiswachter Jo.	
Foto's en wetenswaardigheden rondom de geschiedenis, het gebruik en de restauratie van de sluis.	
Maak kennis met veenvaren, fluisterbootjes en/of met kanovaren.	
Ga op de foto als sluiswachter Jo Anker.	
Geniet van improvisatie/straattheater en Mirakelse muziek.	



Realiseer je dat er overal water is en Stichting Koude Start nergens verantwoordelijk voor is!

Of je nu in de buurt woont of niet, kom gezellig op de fiets naar de Gouderaksedijk!